

Οι ταξικές μάσκες έπεσαν.... Ζήτω στα νέα συντρόφια.....

Προς όλους τους Έλληνες Ναυτεργάτες

Συνάδελφοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε, αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης στην προσπάθεια μας να αποκαταστήσουμε τη νομιμότητα στην ΠΝΟ, την οποία ετσιθελικά κατήργησαν ο νυν ΓΓ και οι όψιμοι ταξικοί σύμμαχοι του, με κύριο ζητούμενο μας να πραγματοποιηθεί το Συνέδριο μας ώστε μέσα από τα συλλογικά όργανα αυτής και με δημοκρατικές διαδικασίες, να βγει επιτέλους η Ομοσπονδία μας από το τέλμα και το λήθαργο για να δώσει και πάλι το δυναμικό παρόν στους αγώνες των Ελλήνων Ναυτεργατών για την προάσπιση των δίκαιων αιτημάτων τους και την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων και οξυμένων προβλημάτων που όλοι μας αντιμετωπίζουμε.

Σε αυτή μας την επιλογή στην οποία και μας οδήγησε και μας έσπρωξε στην κυριολεξία με την αρνητική και πεισματική του στάση ο γηραλέος Γεν. Γραμματέας, θα αναμέναμε τουλάχιστον έστω και κάποια φθηνή, (γιατί μόνο τέτοια μπορεί να υπάρξει), δικαιολογία από τον κ. Χαλά για τις μεθοδεύσεις αυτού και των όψιμων ταξικών συμμάχων του, που επιδιώκουν και αρνούνται να μην συγκληθούν τα συλλογικά όργανα της Ομοσπονδίας μας, για να αποφασίσουν κυριαρχικά για τα ζητήματα τα οποία τους τίθενται και κύρια για το θέμα της εκλογής νέου Γενικού Γραμματέα.

Αντ' αυτού όμως λάβαμε ως απάντηση το δικόγραφο του κ. Χαλά όπου, όχι μόνον δεν αναφέρει την οποιαδήποτε δικαιολογία για την άρνηση του να συγκαλέσει και να συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας για να συγκαλέσει το Συνέδριο των αντιπροσώπων των σωματείων της ΠΝΟ προκειμένου έτσι να αποφασιστεί ή όχι η εκλογή νέου Γεν. Γραμματέα, αλλά επιβεβαιώνει και έγγραφα την αगाστή συνεργασία του και πλήρη ταύτιση με τους όψιμους ταξικούς συμμάχους του, την οποία, βέβαια, την ξέρει πλέον όλος ο ναυτεργατικός κόσμος.

Βέβαια αυτό που δεν είχαμε αντιληφθεί όλοι μας είναι μέχρι που θα έφτανε η απόλυτη αυτή ταύτιση και το «ιδιαιτερο» αυτό πάντρεμα και ούτε βέβαια γνωρίζουμε την σχετική προίκα αυτού του γάμου.

Και όχι μόνο αυτό.

Έφτασε στο επαίσχυντο σημείο στο δικόγραφο του ο κ. Χαλάς να βάλει και κατά της Πανελληνίας Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν. και των συναδέλφων του, Πλοιάρχων Ε.Ν., ταυτιζόμενος πλήρως με τον Πρόεδρο της «ταξικής» ΠΕΜΕΝ Θανάση Ευαγγελάκη υιοθετώντας πλήρως τις ψευδολογίες και τα λεγόμενα του τα οποία και προτάσσει ως «σημαία» του στο δικόγραφο του όπου και τα μνημονεύει ευλαβικά.

Και όλα αυτά προκειμένου να κρατηθεί με νύχια και με δόντια στην καρέκλα της εξουσίας.

Αλλά και το χειρότερο.

Όπως φαίνεται οι μεθοδευμένες «επιθέσεις» των ταξικών συμμάχων και νεοσυντρόφων του κ. Χαλά κατά τις Αρχαιρεσίες της Πανελληνίας Ένωσης Πλοιάρχων μόνο τυχαίες και «ιδεολογικές» δεν ήταν, αλλά είχαν ξεκάθαρο υποκινητή τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα της ΠΝΟ και τα τσιράκια του.

Ο κ. Χαλάς δεν διστάζει στην αγωνιώδη προσπάθεια του για να διατηρηθεί στην εξουσία, προκειμένου να απολαμβάνει τις παχυλές αμοιβές του, να επιστρατεύει όλα τα μέσα, ενάντια σε κάθε έννοια υγιούς, συλλογικού και δημοκρατικού συνδικαλισμού, βάλλοντας σαν γενίτσαρος σύντροφος κατά της πλειοψηφίας των Ναυτεργατικών Σωματείων και των μελών τους που απαιτούν και διεκδικούν το αυτονόητο.

Δηλαδή μια υγιή και ενεργή ΠΝΟ αρωγό στον καθημερινό αγώνα των ναυτεργατών μακριά από τις νεοϊδεοληψίες και τους νεοτακτικισμούς εξουσίας που χαρακτηρίζουν τον νυν ΓΓ και τους όψιμους ταξικούς συμμάχους του.

Ο ξεπεσμός και ο κατήφορος του κ. Χαλά δεν έχει ούτε αρχή ούτε και τέλος και είναι ξεκάθαρος πια όχι μόνον στους Έλληνες Ναυτεργάτες αλλά και στους λοιπούς εργαζόμενους της Χώρας.

Και τέλος:

Ας μας πουν, όμως, επιτέλους ρητά και απερίφραστα οι εκπρόσωποι των «ταξικών δυνάμεων», της ΠΕΜΕΝ, του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και της ΠΕΕΜΑΓΕΝ, που διεκδικούν τον αυτόκλητο τίτλο και ρόλο του «πάτρωνα» του συνδικαλιστικού κινήματος και «νονού» των προβλημάτων των ναυτεργατών, πως γίνεται οι ίδιοι, τα σωματεία τους, τα μέλη τους και οι κομματικές οργανώσεις τους να ταυτίζονται νυν με τον ΓΓ της ΠΝΟ και να γίνονται οι Ηρακλείδες του στον «αγώνα» του για να διατηρηθεί με κάθε κόστος στην εξουσία παραβιάζοντας κάθε καταστατική και δημοκρατική διαδικασία ;

Τέρμα πια οι υπεκφυγές και οι πιθηκισμοί.

Τα σωματεία μας σε καμία περίπτωση δεν διεκδικούν ρόλο σε αυτό το έργο διατήρησης στην εξουσία του νυν Γ.Γ. Ι. Χαλά.

Αυτό το ρόλο τον αφήνουμε στους ταξικούς συμμάχους του και δη στον νεολαλίστατο πρόεδρο της ΠΕΜΑΓΕΕΝ, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία δίνει «γη και ύδωρ» στον κ. Γενικό πρωτοστατώντας σε κάθε δράση για τη διατήρηση του στην εξουσία.

Και θυμίζουμε:

Σε ένα λιβελλογράφημα του ο πρόεδρος της ΠΕΕΜΑΓΕΝ κ. Γ. Αντωνόπουλος, πριν ένα μήνα, είχε γράψει **«είναι κάτι βαθύ αυτό που μας λερώνει»...**

Του το αφιερώνουμε πλήρως με όλη την συναδελφική μας εκτίμηση.

Προφανώς εννοούσε αυτό που ενώνει τον ίδιο και τον κ. Ιωάννη. Χαλά.

Πειραιάς, 3 Φεβρουαρίου 2020

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ (Π.Ε.Π.Ε.Ν.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ - ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Ε.Ν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ε.Ν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Ν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ.Ε.Κ. Ε.Ν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ & ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ Ε.Ν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Ε.Ν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ε.Ν. «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΝΑΥΤΩΝ ΜΟΤΟΡΣΙΠΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ &
ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ (ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΤ) ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ν. «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»